

## Strålande solsken väntade Umeåresenärerna.

OPH-pensionärernas Österbottenavdelning kryssade till Umeå 5-6. september för att uppleva och uppdatera gamla minnen. Under tiden som anställda och kvarkentrafikens glansdagar hade vi gjort många resor tillsammans till Björkarnas stad. Nu var 16 glada resenärer med på resan planerad av OT-resor.

Fredag morgon lade ms Wasa Express ut mot resmålet. En solig sensommardag med endast små krusningar på Kvarken och en smaklig lunch i glada vänners lag lade grunden för en lyckad resa.

Framme i Umeå väntade en guidad rundtur med verkligen intressant information om grannstaden, som de senaste åren växt sig till Norrlands största stad med ca 119.000 innevånare. Stadens universitet och kommunsammanslagningar har kraftigt bidragit till detta. Vi hörde också att en stor brand år 1888 ödelagt det mesta av dåtida bebyggelse i staden, som därefter uppbyggdes på nytt med vårt Vasa som modell - med rutmönstrade kvarter o raka gator.

Att Umeå i år fungerar som kulturhuvudstad syntes och hördes på många håll o kanter. Konstverk, cirkusartister, sång och musik fyllde stadens blomsterfyllda parker, gator och torg. Stadsbilden har kraftigt förändrats de senaste åren och stora pengar satsats på strandlinjen längs älven.

Fredag kväll avnjöt resällskapet en läcker middag i källarrestaurang Balder. Under lördagen kunde var och en fritt ströva omkring på stan och göra slut på sina sista kronor, förrän vi på kvällskvisten igen styrde kosan mot hamnen och hemlandet.

På båten blev det att njuta av det mångsidiga skärgårdsbordet med otaliga fiskalternativ och av en händelse kunde vi både före och efter maten njuta av medryckande jazzmusik. Vår hemresa sammanföll nämligen med Vasa Jazzklubbs jazzkryssning.

Några foton får visa en del av det vi såg och var med om under resan. Gärna hade vi sett fler av avdelningens medlemmar bland oss. Hoppeligen går det "fler välfyllda tåg".

*Bertel Nygård skrev o fotade*





